

Eerste lezing uit het boek Jesaja (Jes. 25:6a.7-9)

Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten
voor alle volken een feestmaal aan.

Op deze berg vernietigt Hij de sluier
waarmee alle volken omhuld zijn,
het kleed dat alle volken bedekt.

Voor altijd doet Hij de dood teniet.

God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg
– de HEER heeft gesproken.

Op die dag zal men zeggen: 'Hij is onze God!

Hij was onze hoop: Hij zou ons redden.

Hij is de HEER, Hij was onze hoop.

Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!

- Woord van God – Wij danken God

Antwoordpsalm (Ps. 23)

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water.

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.
Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij,
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

...

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,
ik verblijf in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Tussenzang

Tweede lezing uit de openbaring van Johannes

(Op. 21:1-7)

Toen zag ik, Johannes, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij,
en de zee is er niet meer.

Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
uit de hemel neerdalen, bij God vandaan.

Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt
voor haar man en hem opwacht.

Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep:
'Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen.

Zij zullen zijn volken zijn
en God zelf zal als hun God bij hen zijn.

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.

Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht,
geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'

Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak Ik nieuw!'

– Ik hoorde zeggen: 'Schrijf het op,
want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.'

Toen zei Hij tegen mij: 'Het is voltrokken!

Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde.

Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken
uit de bron met water dat leven geeft.

Wie overwint vallen deze dingen toe.

Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.

- Woord van God – Wij danken God

Evangelie volgens Johannes (Joh. 11:17-27)

Toen Jezus in Betanië aankwam,
hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag.
Betanië ligt dicht bij Jeruzalem,
op een afstand van ongeveer vijftien stadie,
en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen
om hen te troosten nu hun broer gestorven was.
Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was
ging ze Hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef.
Marta zei tegen Jezus: 'Als U hier was geweest, Heer,
zou mijn broer niet gestorven zijn.
Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt.'
Jezus zei: 'Je broer zal uit de dood opstaan.'
'Ja,' zei Marta, 'ik weet dat hij bij de opstanding
op de laatste dag zal opstaan.'
Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven.
Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,
en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven.
Geloof je dat?'
'Ja, Heer,' zei ze, 'ik geloof dat U de messias bent,
de Zoon van God die naar de wereld zou komen.'