

Eerste lezing uit het boek Daniël (Dan. 7:13-14)

In mijn nachtelijk visioen zag ik
dat er met de wolken van de hemel iemand kwam
die eruitzag als een mens.
Hij naderde de oude wijze en werd voor Hem geleid.
Hem werden macht, eer en het koningschap verleend,
en alle volken en naties,
welke taal zij ook spraken, dienden hem.
Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij,
die nooit ten einde zou komen,
zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.

- Woord van de Heer – Wij danken God

Antwoordpsalm (Ps. 93)

De HEER is koning, met hoogheid is Hij bekleed.

De HEER is koning, met hoogheid is Hij bekleed,
de HEER is met macht bekleed en omgord.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet,
en vast staat van oudsher uw troon,
U bent van alle eeuwigheden.

De HEER is koning, met hoogheid is Hij bekleed.

De stromen verheffen, HEER,
de stromen verheffen hun stem,
luid verheffen de stromen hun stem.
Maar boven het geraas van de wijde wateren,
van de machtige baren der zee,
is hoog in de hemel de machtige HEER.

De HEER is koning, met hoogheid is Hij bekleed.

Uw uitspraken zijn betrouwbaar.
Heiligheid is van uw huis het sieraad,
HEER, tot in lengte van dagen.

De HEER is koning, met hoogheid is Hij bekleed.

Tussenzang

Tweede lezing uit de openbaring van Johannes

(Op. 1:4-8)

Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia.

Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komt,
en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus,
de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood,
de heerser over de vorsten van de aarde.

Aan Hem die ons liefheeft

en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed,
die een koninkrijk uit ons gevormd heeft

en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader –
aan Hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid.

Amen.

Hij komt met de wolken, en dan zal iedereen Hem zien,
ook degenen die Hem doorstoken hebben.

Alle volken op aarde zullen over Hem weklagen.

Ja, amen.

'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God, de Heer,

'Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'

- Woord van de Heer – Wij danken God

Evangelie volgens Johannes (Joh. 18:33b-37)

Pilatus liet Jezus bij zich komen en vroeg Hem:

‘Bent U de koning van de Joden?’

Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over Mij gezegd?’

‘Ik ben toch geen Jood,’ antwoordde Pilatus.

‘Uw volk en uw hogepriesters hebben U aan mij uitgeleverd – wat hebt U gedaan?’

Jezus antwoordde:

‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld.

Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat Ik aan de Joden werd uitgeleverd.

Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’

Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’

‘U zegt dat Ik koning ben,’ zei Jezus.

‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat Ik zeg.’