

Eerste lezing uit het eerste boek Samuël

(1 Sam. 1:20-22.24-28)

Binnen een jaar werd Hanna zwanger en baarde ze een zoon.
Ze noemde hem Samuel, 'want,' verklaarde ze,
'ik heb hem aan de HEER gevraagd.'

Toen Elkana het jaar daarop weer met zijn familie op weg ging
om de HEER zijn jaarlijkse offer te brengen,
wilde hij de gelofte inlossen. Maar Hanna ging niet mee.
Ze zei tegen haar man:

'Pas als het kind van de borst is, zal ik hem brengen.

Dan zal hij voor de HEER verschijnen
en daar voor altijd blijven.'

Zodra ze hem niet meer zelf voedde,
nam ze hem mee naar Silo

en bracht hem, zo jong als hij was,
naar het heiligdom van de HEER.

Ze had ook een driejarige stier bij zich,
een efa meel en een zak wijn.

Ze slachtten de stier en brachten de jongen naar Eli.

Hanna zei: 'Neem me niet kwalijk, heer, zo waar u leeft,
ik ben de vrouw die destijds hier bij u
tot de HEER heeft gebeden.

Om deze zoon heb ik gebeden,

en de HEER heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd.

Nu geef ik hem op mijn beurt aan de HEER,
voor alle dagen die hem gegeven zijn.'

Toen knielde de jongen daar voor de HEER.

- Woord van God – Wij danken God

Antwoordpsalm (Ps. 84)

Gelukkig wie wonen in uw huis, Heer.

Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten.
Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.

Gelukkig wie wonen in uw huis, Heer.

Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij U loven.
Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar U.

Gelukkig wie wonen in uw huis, Heer.

HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,
luister naar mij, God van Jakob.
God, ons schild, zie naar ons om,
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.

Gelukkig wie wonen in uw huis, Heer.

Tussenzang

Tweede lezing uit de eerste brief van Johannes

(1 Joh. 3:1-2.21-24)

Bedenk toch hoe groot de liefde is
die de Vader ons heeft geschonken!

Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook.

Dat de wereld ons niet kent,
komt doordat de wereld Hem niet kent.

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God.

Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard,

maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn

wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is.

Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt,

kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden

en ontvangen we van Hem wat we maar vragen,

omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat Hij wil.

Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam

van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben,

zoals Hij ons heeft opgedragen.

Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God,

en God blijft in hem.

Dat Hij in ons blijft, weten we door de Geest

die Hij ons heeft gegeven.

- Woord van God – Wij danken God

Evangelie volgens Lucas (Luc. 2:41-52)

Zijn ouders gingen jaarlijks
voor het pesachfeest naar Jeruzalem.
Toen Hij twaalf jaar was,
maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht.
Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis,
maar Jezus bleef in Jeruzalem achter
zonder dat zijn ouders het wisten.
In de veronderstelling
dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond,
reisden ze een hele dag voordat ze Hem overal
onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken.
Toen ze Hem niet vonden,
keerden ze terug naar Jeruzalem om Hem daar te zoeken.
Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel,
waar Hij tussen de leraren zat,
terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen stelde.
Allen die Hem hoorden
stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.
Toen zijn ouders Hem zagen, waren ze ontzet,
en zijn moeder zei tegen Hem:
'Kind, wat heb Je ons aangedaan?
Je vader en ik hebben met angst in het hart naar Je gezocht.'
Maar Hij zei tegen hen: 'Waarom hebt u naar Me gezocht?
Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?'
Maar ze begrepen niet wat Hij tegen hen zei.
Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun gehoorzaam.
Zijn moeder bewaarde alles
wat er met Hem gebeurd was in haar hart.
Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe.
Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.