

Eerste lezing uit het boek Handelingen (Hand. 7:55-60)

Vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, en hij zei: 'Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.'

Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met zijn allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen.

De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette.

Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: 'Heer Jezus, ontvang mijn geest.'

Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: 'Heer, reken hun deze zonde niet aan!' En na deze woorden stierf hij.

- Woord van de Heer – Wij danken God

Antwoordpsalm (Ps. 97)

De HEER is koning – laat de aarde juichen.

De HEER is koning – laat de aarde juichen,
laat vreugde heersen van kust tot kust.
In wolk en duisternis is Hij gehuld,
zijn troon rust op recht en gerechtigheid.

De HEER is koning – laat de aarde juichen.

De hemel vertelt van zijn gerechtigheid,
alle volken aanschouwen zijn majesteit.
Voor Hem moeten alle goden zich buigen.
Sion hoort het en verheugt zich.

De HEER is koning – laat de aarde juichen.

De steden van Juda juichen om uw rechtspraak, HEER.
U, HEER, bent de hoogste op heel de aarde,
boven alle goden hoog verheven.

De HEER is koning – laat de aarde juichen.

Tussenzang

Tweede lezing uit het boek Openbaring

(Op. 22:12-14.16-17.20)

Ik, Johannes, hoorde een stem, die tot mij sprak:

‘Ik kom spoedig,

en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.

Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste,
het begin en het einde.

Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen:

zij kunnen over de levensboom beschikken

en zullen de stad door de poorten binnengaan.

Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd

om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten.

Ik ben de telg van David, zijn nakomeling,

de stralende morgenster.’

De Geest en de bruid zeggen:

‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’

Laat wie dorst heeft komen;

laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.’

Hij die van deze dingen getuigt, zegt:

‘Ja, Ik kom spoedig!’

Amen. Kom, Heer Jezus!

- Woord van de Heer – Wij danken God

Evangelie (Joh. 17,20-26)

Jezus bad: 'Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven.

Laat hen allen één zijn, Vader.

Zoals U in Mij bent en Ik in U,

laat hen zo ook in Ons zijn,

opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.

Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: Ik in hen en U in Mij.

Dan zullen zij volkomen één zijn

en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden,

en dat U hen liefhad zoals u Mij liefhad.

Vader, U hebt hen aan Mij geschonken,

laat hen dan zijn waar Ik ben.

Dan zullen zij de grootheid zien die U Mij gegeven hebt omdat U Mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd.

Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet,

maar Ik ken U, en zij weten dat U Mij hebt gezonden.

Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U Mij liefhad

in hen zal zijn en Ik in hen.'