

Eerste lezing uit het boek Spreuken (Spr. 8:22-31)

De HEER heeft mij vóór al het andere geschapen,
toen Hij zijn scheppingswerk begon, was ik zijn eersteling.
Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was,
nog voor de aarde vorm kreeg.

Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht,
nog voor de bronnen met hun waterstromen.

Voordat de bergen verankerd waren, werd ik voortgebracht,
nog voor er heuvels waren.

De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen,
geen korrel zand was nog gemaakt.

Ik was erbij toen Hij de hemel zijn plaats gaf
en een cirkel om het water trok,
de wolken aan de hemelkoepel plaatste,
de oceanen bruisend op liet wellen,
toen Hij aan de zeeën grenzen stelde,
het water met zijn woord zijn plaats gaf,
de fundamenten van de aarde legde.

Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw.
Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid,
vond vreugde in zijn hele aarde
en verheugde mij in de mensheid.

- Woord van de Heer – Wij danken God

Antwoordpsalm (Ps. 8)

HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door U daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omziet?

HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd.

HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

Schape, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,
de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

Tussenzang

Tweede lezing uit de Romeinenbrief (Rom. 5:1-5)

(verzen 2b-3a komen uit de NBV)

Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof,
leven we in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.

Dankzij Hem hebben we door het geloof
toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is,
*en in de hoop te mogen delen in zijn luister
prijzen we ons gelukkig.*

En dat niet alleen,

we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende,

omdat we weten dat ellende tot volharding leidt,

volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.

Deze hoop zal niet worden beschaamd,

omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten
door de heilige Geest, die ons gegeven is.

- Woord van de Heer – Wij danken God

Evangelie (Joh. 16:12-15)

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen,
maar jullie kunnen het nog niet verdragen.

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt,
de weg wijzen naar de volle waarheid.

Hij zal niet namens zichzelf spreken,
maar Hij zal zeggen wat Hij hoort
en jullie bekendmaken wat komen gaat.

Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft,
zal Hij Mij eren.

Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd
dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft.