

Eerste lezing uit het boek Sirach (Sir. 27:4-7)

Als je een zeef schudt komt er afval tevoorschijn,
als een mens spreekt
komt de drek van zijn gedachten naar boven.
Zoals het vaatwerk van een pottenbakker
in de oven getoetst wordt,
zo toets je een mens aan zijn uitspraken.
Zoals je aan de vruchten van een boom de teler kent,
zo ken je aan de overwegingen van een mens zijn bedoelingen.
Prijs een mens niet vóór je zijn overwegingen gehoord hebt,
want daaraan wordt een mens getoetst.

- Woord van de Heer – Wij danken God

Antwoordpsalm (Ps. 92)

Het is goed de HEER te loven.

Het is goed de HEER te loven,
uw naam te bezingen, Allerhoogste,
in de morgen te getuigen van uw liefde
en in de nacht van uw trouw.

Het is goed de HEER te loven.

De rechtvaardigen groeien op als een palm,
als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.
Ze staan geplant in het huis van de HEER,
in de voorhoven van onze God groeien zij op.

Het is goed de HEER te loven.

Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn
en blijven krachtig en fris.
Zo getuigen zij dat de HEER recht doet,
mijn rots, in wie geen onrecht is.

Het is goed de HEER te loven.

Tussenzang

Tweede lezing uit de eerste brief aan de Korintiërs

(1 Kor. 15:54-58)

Wanneer dit vergankelijke lichaam
is bekleed met het onvergankelijke,
dit sterfelijke met het onsterfelijke,
zal wat geschreven staat in vervulling gaan:
'De dood is verslonden en overwonnen.
Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?'
De angel van de dood is de zonde,
en de zonde ontleent haar macht aan de wet.
Maar laten we God danken,
die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus.
Kortom, geliefde broeders en zusters,
wees standvastig en onwankelbaar
en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer,
in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht,
nooit tevergeefs zijn.

- Woord van de Heer – Wij danken God

Evangelie (Luc. 6:39-45)

Jezus sprak in gelijkenissen tegen hen:

‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden?

Vallen ze dan niet samen in een kuil?

Een leerling staat niet boven zijn leermeester;
pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt,
zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.

Waarom kijk je naar de splinter
in het oog van je broeder of zuster,
terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?

Hoe kun je tegen hen zeggen:

“Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,”

terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet?

Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog,
pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog
van je broeder of zuster te verwijderen.

Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort,
en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort.

Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen,
want van distels pluk je geen vijgen
en van doornstruiken geen druiven.

Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart
het goede voort, maar een slecht mens
brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort;
want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.