

Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen

(Hand. 4:8-12)

Petrus sprak, vervuld van de heilige Geest:

‘Leiders van het volk en oudsten,
nu wij vandaag worden verhoord
naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke,
en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,
dient u allen en het hele volk van Israël te weten
dat deze man hier gezond voor u staat
dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret,
die door u gekruisigd is,
maar die door God uit de dood is opgewekt.
Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen,
maar die nu de hoeksteen geworden is.
Door niemand anders kunnen wij worden gered,
want zijn naam is de enige onder de hemel
die de mens redding biedt.’

- Woord van de Heer – Wij danken God

Antwoordsalm (Ps. 118)

De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.

Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.
Beter te schuilen bij de HEER
dan te vertrouwen op mensen.

De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.

Beter te schuilen bij de HEER
dan te vertrouwen op mannen met macht.
Ik wil U loven omdat U antwoordde en mij redding bracht.

De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.

...

De steen die de bouwers afkeurden
is de hoeksteen geworden.
Dit is het werk van de HEER, een wonder in onze ogen.

De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.

U bent mijn God, U zal ik loven,
hoog zal ik U prijzen, mijn God.
Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.

De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.

Tussenzang

Tweede lezing uit de brief eerste brief van Johannes (1 Joh. 3:1-2)

Vrienden, bedenk toch hoe groot de liefde is
die de Vader ons heeft geschonken!
Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook.
Dat de wereld ons niet kent,
komt doordat de wereld Hem niet kent.
Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God.
Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard,
maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn
wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is.

- Woord van de Heer – Wij danken God

Evangelie volgens Johannes (Joh. 10:11-18)

Jezus zei tegen zijn leerlingen:

'Ik ben de goede herder.

Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen.

Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen.

De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen.

Ik ben de goede herder.

Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken.

Ik geef mijn leven voor de schapen.

Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen.

Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

De Vader heeft Mij lief omdat Ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen.

Niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf.

Ik heb de macht om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb gekregen.'