

Eerste lezing uit het boek Exodus (Ex. 34:4b-6.8-9)

Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en 's morgens ging hij in alle vroegte de Sinai op, zoals de HEER hem had opgedragen.

De twee stenen platen droeg hij bij zich.

De HEER daalde neer in een wolk,

Hij kwam bij Mozes staan en riep de naam HEER uit.

De HEER ging voor hem langs en riep uit: 'De HEER! De HEER!

Een God die liefdevol is en genadig,
geduldig, trouw en waarachtig'

Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer.

'Als U mij goedgezind bent, Heer,' zei hij,

'trekt U dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar.

Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde
en maak ons tot uw eigen bezit.'

- Woord van de Heer – Wij danken God

Antwoordpsalm (Toev.Dan.Gr. 1:29-34)

Geprezen bent U, Heer, geloofd en verhoogd in eeuwigheid.

Geprezen bent U, Heer, God van onze voorouders,
geloofd en verhoogd in eeuwigheid.

Geprezen is uw heilige en luisterrijke naam,
geprezen, geloofd en verhoogd in eeuwigheid.

Geprezen bent U, Heer, geloofd en verhoogd in eeuwigheid.

Geprezen bent U in uw heilige en luisterrijke tempel,
geprezen, bezongen en verheerlijkt in eeuwigheid.

Geprezen bent U, die afgronden peilt
en op de cherubs troont, geloofd en verhoogd in eeuwigheid.

Geprezen bent U, Heer, geloofd en verhoogd in eeuwigheid.

Geprezen bent U op de troon van uw koninkrijk,
geprezen, bezongen en verhoogd in eeuwigheid.

Geprezen bent U in het hemelgewelf,
bezongen en verheerlijkt in eeuwigheid.

Geprezen bent U, Heer, geloofd en verhoogd in eeuwigheid.

Tussenzang

Tweede lezing uit de tweede brief aan de Korintiërs (2 Kor. 13:11-13)

Broeders en zusters, wees verheugd.

Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte,
wees eensgezind, leef in vrede met elkaar –
dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.

Groet elkaar met een heilige kus.

Alle heiligen die hier zijn laten u groeten.

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.

- Woord van de Heer – Wij danken God

Evangelie volgens Johannes (Joh. 3:16-18)

Jezus zei tot Nikodemus:

'God had de wereld zo lief
dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd
om een oordeel over haar te vellen,
maar om de wereld door Hem te redden.

Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken,
maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld,
omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.'